



- **Denderwindeke,**
15 oktober 1942
- + **Port-au-Prince (Haïti),**
5 juli 1999



STAD NINOVE



A. VANDERLINDEN

STRAAT

André Vanderlinden trad na zijn humaniora in bij de Scheutisten. “Ik wou missionaris worden en bij Scheut had ik daarvan de zekerheid. Haïti sprak mij aan omdat het een van de armste landen ter wereld was. Het vreemde en avontuurlijke zullen ook wel een rol gespeeld hebben.”

Op 6 augustus 1967 werd André Vanderlinden priester gewijd, een jaar later vertrok hij naar het Midden-Amerikaanse eiland voor een inlevings- en aanpassingsperiode op een parochie in Ginche. Hij leerde er Creools, de volkstaal die gebaseerd is op de Franse woordenschat en de Afrikaanse grammatica. “Na drie maanden kan je je plan trekken, alhoewel het moeilijk blijft om haar volledig te beheersen.”

Vanaf 1970 begon Vanderlinden zijn carrière als pastoor in Haïti. Hij diende in verschillende parochies: Valières, het eiland La Gonave, opnieuw Valières en tenslotte Grand Bassin. ‘Het is het principe van Scheut om gemiddeld elke tien jaar van parochie te wisselen. Wij zetten parochies op tot ze zelf kunnen werken en geven ze dan door aan het bisdom.’

André Vanderlinden overleed onverwachts op 5 juli 1999 in Port-au-Prince. Hij werd daar begraven. Dat jaar organiseerde zijn vriendenkring op het thuisfront voor de laatste maal een missie-eetfestijn ten voordele van Pater André.

“Wellicht voel je je als Vlaming nauwer verwant met iemand die wordt verknecht, gezien onze historische achtergrond. Als de kerk in België dezelfde rol zou spelen als in Haïti, zou ze ook tegenwind krijgen en deining veroorzaken.”

Waarom een held?

Pater André Vanderlinden zette zich in voor de armen van Haïti.