



- **Wortegem, 1863**
- + **Outer, 1953**



STAD NINOVE



# HECTOR PLANCQUAERT

STRAAT

Hector Plancquaert was de achtste en jongste zoon van zeer welstellende ouders in Wortegem-Petegem. De Plancquaerts hadden zowat de helft van Wortegem in hun bezit, zijn vader was er burgemeester. Maar de vrijgevochten Hector liet zich niet inkapselen in de familiale traditie. Hij werd schrijver en won 1889 de Staatsprijs voor Toneelletterkunde met 'De dood van Karel de Goede'. Zijn sociale bekommernis dreef hem in de armen van de daensisten en hun Ninoofse kern de Roelanders. Plancquaert verspreidde het daensistische geloof in grote delen van Oost- en West-Vlaanderen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte Hector Plancquaert betrokken bij het activisme, de stroming binnen de Vlaamse beweging die met de Duitse bezetters wilde samenwerken als dat de realisatie van de Vlaamse eisen vooruit kon helpen. Plancquaert betaalde na de oorlog een zware tol voor dat engagement: hij vertrok als balling naar Nederland en Duitsland. Na een amnestiewet keerde hij in 1929, compleet geruïneerd, terug naar België. Hij ging in Outer wonen, op de boerderij van zijn oude daensistische strijdmakker Denis Ceuterick in de Godeystraat. In de jaren 1930 was hij nog even politiek actief in de Vlaamse beweging, maar in de Tweede Wereldoorlog hield hij zich ver van elke politieke activiteit. Hector Plancquaert bleef op de boerderij van Ceuterick wonen tot zijn dood in 1953.

## Waarom een held?

Hector Plancquaert was een steunpilaar van de daensistische beweging.