

Dr. Frans Hemerijckx

°Ninove, 19 augustus 1902 - †Leuven, 14 oktober 1969

geboren en getogen in Ninove



familie Theophiel Hemerijckx



geboortehuis
met gedenksteen
Burchtdam Ninove



den Berdam 1900,
buurt waar Frans werd geboren



het Hospitaalkerkje in de Burchtstraat
waar Frans misdienaar was



herdenkingsplaat Dr. Hemerijckx rethorica
St. Catharinacollege Geraardsbergen

het Sint-Aloysiuscollege. Frans gaat hier naar de basisschool vanaf het vijfde leerjaar tot het tweede jaar secundair onderwijs en doet nadien humaniora aan het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen



als student met baard in Leuven als lid van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV)

19 augustus 1902: op de Burchtdam 41 in Ninove wordt Frans Hemerijckx geboren als oudste zoon van Theofiel Hemerijckx en Leonie Steenhoudt. Vader is kaarsenfabrikant, moeder houdt een winkeltje. De kleuter- en lagere school loopt hij bij de Zusters Heilige Harten. Aan de overkant van de Burchtstraat staat het Hospitaalkerkje waar hij misdienaar is.

Een anekdote vertelt dat bij een vliegevenement in de zomer van 1910, dubbeldekkers van Gent over Ninove naar Brussel vlogen. Fabrieken sloten hun deuren en half Ninove verzamelde in de tuinen van de nonnen om de "vliegmachienen" te bewonderen. Dit moet zo ongeveer de plaats zijn geweest waar nu de landelijke Dr. Hemerijckxwandeling van start gaat aan 't Oeverstekske.

Vanaf het 5^{de} leerjaar tot het 2^{de} jaar secundair onderwijs volgt Frans les in het Sint-Aloysiuscollege. Na het 2^{de} jaar moeten de studenten hun humaniora verder volgen bij de Jezuïeten in Aalst ofwel in het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen. Het wordt Geraardsbergen, Frans gaat er op internaat. In de koude winter van 1916 schaatst hij in het weekend over de toegevroren Dender over en weer tussen school en thuis. In het Sint-Catharinacollege herinnert een gedenkplaat aan hun beroemde oud-leerling.

Vóór hij zijn universitaire studies geneeskunde aanvat in Leuven, vervult Frans in 1920 een jaar legerdienst in Brugge. Na 7 jaar geneeskundige studies haalt hij in 1928 zijn diploma. Het jaar daarop behaalt hij een graduaat "tropische geneeskunde" in Ukkel. Ook in 1929 ontstaat de romance tussen Frans en Marie-Salomé, wellicht op de zogenaamde "zonn tram" naar Brussel. In een leuk liedje bezingt Ninoofs volkszanger Rufijn De Decker de zonn tram, zo genoemd omdat de opgaande zon 's morgens vanuit het oosten en de ondergaande zon 's avonds vanuit het westen in de tram scheen.

Vermeldenswaard: Frans was samen met zijn vriend Karel Fransman stichtend lid van de Ninoofse VVKS scouts.

Stilaan bloeit het plan om te huwen met Marie-Salomé Grootaert en te vertrekken naar Congo om er medische hulp te verlenen...