

Dr. Frans Hemerijckx geneesmethode "spreekuur onder een boom"



spreekuur "onder een boom" - waarbij dr. Hemerijckx zelf naar de dorpen ging en consultatie hield onder een of andere boom - wordt wereldbekend



dr. Claire Vellut houdt spreekuur onder de boom in Polambakkam



de methode van Dr. Hemerijckx bestrijkt meer dan 500 dorpen



Gandhi bezoekt dr. Frans Hemerijckx en spreekt: "Wie een leprapatiënt geneest, geneest een heel dorp"



moeder Teresa en kardinaal Cardijn met eigenhandig geschreven tekst op hetzelfde blad in het gastenboek van Polambakkam

Al in Congo was Hemerijckx zich ervan bewust dat de leprabestrijding specifiek moest worden aangepakt. Er bestaan immers verschillende vormen van lepra met een belangrijk onderscheid tussen de minder besmettelijke, de tuberculose lepra, en de meer besmettelijke. Bij de minder besmettelijke vorm is het aangewezen de zieken in hun lokale gemeenschap op te zoeken om de diagnose te stellen en desgevallend de behandeling op te starten. In Dikungu (Congo) werd voor de besmettelijke lepra een bijzonder project uitgebouwd: de zieke kon samen met zijn familie verblijven op een aangepaste locatie en de groep kreeg een stuk grond om in eigen onderhoud te voorzien.

In India kreeg de methode van rondrijdende klinieken bijzondere aandacht. Het systeem bestond in lussen die grote regio's omvatten met als centraal punt een herkenbare boom die bovendien beschutting bood tegen felle hitte en overvloedige regen.

Dr. Hemerijckx verkondigde dat hij geen hospitalen met isolerende muren nodig had, maar open centra waar iedereen terecht kon. In India had hij op een bepaald moment liefst 67 klinieken onder de bomen, waar een deskundige verpleger of verpleegster, de juiste diagnose stelde en de passende medicatie toediende.

Gedurende de oorlogsjaren werden sulfonen, een antibioticum, bruikbaar om lepra op een efficiënte manier te behandelen. In Congo al, en later zeker in India, leverde deze behandeling succesvolle resultaten op.

Frans Hemerijckx had trouwens een enorme waardering voor pater Damiaan die, eind 19^{de} eeuw, zonder geschikte medicatie toch het lot van de melaatsen op Molokai ter harte nam.