



De Sint-Amanduskerk in Nederhasselt



Het mooie witte Sint-Amanduskerkje, vrij onbeduidend op architecturaal gebied, was ooit de hulpkapel van de parochie Aspelare waaronder Nederhasselt eertijds ressorteerde. Het oorspronkelijke eenvoudige laatromaans zaalkerkje werd in de 15^{de} eeuw uitgebreid met een zijbeuk en een kleine klokkentoren.

Nadat ze in 1803 tot zelfstandige parochiekerk was verheven werd ze, wegens plaatsgebrek, met twee nieuwe zijbeuken vergroot. Kerk, trappen en omheining zijn beschermd als monument. Binnenin vind je geen grote kerkschatten maar wel een stemmig interieur met mooie glasramen en muurschilderingen van o.a. de vier evangelisten.